

# DET GLEMTE FOLKEMORD

3. august 2014



Et folkemord begået af Islamisk Stat (IS) mod et af verdens ældste trossamfund (Ezidiere) med kidnapninger af piger og kvinder som sexslaver, massakrer på mænd og ældre kvinder samt hjernevaskning af børn som jihadister. Et folkemord, der er en fortsættelse af flere århundreders store forfølgelser og massakrer mod en religiøs minoritet, der aldrig har fået lov til at leve et normalt og anstændigt liv i fred og harmoni.



- Den 3. august 2014 angreb Islamisk Stat (IS) Ezidiernes hovedsæde i Shingal i Irakisk Kurdistan og begik et rent folkemord på dem.
- Over 10.000 mænd blev likvideret foran øjnene af deres familier, en del blev halshugget.
- Over 7.000 piger og kvinder blev kidnappet som krigsbytte og brugt og solgt som sexslaver.
- Tusinder af drengebørn blev bortført og indoktrineret som fremtidige jihadister.
- I over en uge sad omkring 100.000 Ezidiere fast på toppen af Shingalbjerget i den hede sommer, hvor
- hundredvis døde af sult og tørst, idet bjerget var omringet af IS.
- Mange piger og kvinder kastede sig ned fra bjergklipper for ikke at falde i hænderne på IS.
- Over ½ mio. Ezidiere blev fordrevet fra Shingal og spredt over alle vinde.
- Over 200.000 Ezidiere er siden flygtet til Vesten. Hundredvis af dem døde i havet i forsøget på at komme i sikkerhed.
- Islamisk Stat betragter Ezidiere som "vantro" og gav dem to muligheder, enten at konvertere til Islam eller blive dræbt på stedet.
- Den dag i dag er over 3.000 piger og kvinder fortsat forsvundet sporløst.
- Tyskland hentede for nogle år siden 1.100 Ezidi piger og kvinder, der var befriet fra fangenskab hos IS, til Tyskland med henblik på rehabilitering. Nobels freds modtager, Nadia Mourad, var en af dem. Hun er i dag gift og er uddannet sociolog i USA.
- Over 200.000 Ezidiere opholder sig på 10. år fortsat i teltlejre i Irakisk Kurdistan.
- Mange af de kvinder, der er befriet fra IS, er i dag overladt til sig selv i teltlejerne og får ikke den nødvendige psykologhjælp. En del har som sidste udvej valgt at tage deres eget liv.



## Folkemordet i Shingal:

Den 3/8-2014 angreb Islamisk Stat Ezidi-samfundet i Shingal, der er hovedsæde for Ezidiere, og begik et rent folkemord på Ezidierne, netop fordi Ezidiere ikke er muslimer, og fordi IS anså dem som "vantro". Ezidierne skulle derfor enten tvinges til at konvertere til Islam eller blive dræbt på stedet. Tusinder blev likvideret foran øjnene af deres familier, mens flere tusinde piger og kvinder blev taget som krigsbytte og brugt som sexslaver eller solgt som sexslaver videre på slavemarkeder i Irak og Syrien. Flere ældre kvinder blev dræbt på stedet, netop fordi de ikke kunne bruges som sexslaver. Hundredvis af ezidi-drengbørn blev bortført, hjernevasket til at være jihadister og senere brugt som selvmordsbombere og krigere i deres beskidte krig. Over 3.000 piger og kvinder er siden, ad forskellige veje, blevet reddet fra sexslaveri, mens der fortsat er over 3.000, hvis skæbne endnu ikke kendes, selv om IS officielt blev nedkæmpet for flere år siden. Den dag i dag opholder hundredtusinder af ezidiere sig i teltlejr i Irakisk Kurdistan og har svært ved at vende tilbage til deres oprindelige steder, da Shingal endnu ikke er genopbygget, og da folk er bange for deres sikkerhed i området. Der er fundet omkring 100 massegrave i Shingal indtil nu, hvor mange desværre fortsat ligger uberørt.

Omkring 15 lande har indtil nu anerkendt folkemordet mod Ezidierne. Belgien, Holland og Tyskland var de sidste af rækken. Er det mon ikke på tide, at også Danmark snart tager skridtet og anerkender folkemordet? Vi appellerer på den baggrund til folketinget, regeringen og hele den danske befolkning om at anerkende folkemordet og redde Ezidierne fra udryddelse. Det er værd at bemærke, at den danske syrienkriger, topterroristen Basil Hassan fra DR's dokumentar (Drone-sagen), havde et par Ezidi-kvinder hos sig som sexslaver.



## Hvem er Ezidiere?

Ezidiere tilhører en monoteistisk religion, Ezidi-religionen, der er en naturbaseret og flere tusinde år gammel. De kaldes også soldyrkere, da solen er et vigtigt element i livet. Templer er formet som solstråler, der giver energi til jorden. Nytår fejres når jorden fornyer sig selv om foråret.

Ezidiere er kurdisk talende. De tror på én gud og de syv engle. Ezidiere har ingen profet. Lalish er Ezidiernes hellige sted. Den ligger i Irakisk Kurdistan. Alle religioner er respekteret

Der er omkring 2.000 Ezidiere i Danmark, som er spredt over hele landet.

Ezidiere har igennem århundreder været forfulgt og udsat for store massakrer fra fundamentalistiske muslimeres side. Under Det Osmanniske Rige blev Ezidiere udsat for store massakrer og forfølgelser. Under Saddam Husseins regime i Irak blev ezidiernes jord og landsbyer taget fra dem. Regimet tvangsforflyttede Ezidiere fra deres landsbyer og samlede dem i mega-store landsbyer, de såkaldte "Micemeh" (arabisk) eller "Kemelgeh" (kurdisk).

Det første angreb på Ezidiere i nyere tid, fandt sted, da Al-Qaida terroristerne den 22. april 2007 likviderede 26 fabriksarbejdere ved en mur i Mosul og den 14. august 2007, hvor islamiske selvmordsterrorister kørte med 3 lastbiler fyldt med Sprængstoffer ind i to Mega-Store Ezidilandsbyer i Shingal-området. Flere end 500 Ezidiere blev dræbt på stedet, mens flere hundrede blev såret, ligesom flere tusinde huse blev jævnet med jorden.



Der er siden 1243 dokumenteret 74 folkemord mod Ezidiere, hvor de fleste har fundet sted under Det Osmanniske Rige.